

De doopsgezinden en het Jodendom

- De Doopsgezinde Broederschap is een ondogmatische christelijke geloofsgemeenschap met een 'platte' structuur. De doopsgezinden kennen geen vaste geloofsbelijdenis of andere gezamenlijke geloofsdocumenten en elke gemeente is autonoom. Er bestaat dus ook geen document met dé doopsgezinde visie op het Jodendom. Sterker nog, er bestaat geen algemene doopsgezinde visie op het Jodendom. Binnen de doopsgezinden kan men alle varianten aantreffen, van grote betrokkenheid tot onverschilligheid.

- De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS, het organisatorisch overkoepelend orgaan van alle gemeenten) heeft in 1983 de Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen (afgekort CJC) in het leven geroepen. Deze commissie heeft drie doelstellingen:

1. De gemeenten stimuleren tot bezinning over de plaats van het Oude Testament binnen het christelijk geloof.
2. Doordenken van de relatie Jodendom-Christendom.
3. Functioneren als klankbord en adviesgroep voor de vertegenwoordiger van de ADS in het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen) en het ICI (Interkerkelijk Contact Israel).

- De afgelopen jaren heeft de CJC zich met name beziggehouden met de eerste en tweede doelstelling door zich allereerst te richten op de bevordering van het 'leren' binnen de broederschap. In de afgelopen jaren heeft zij een serie van vijf bundels uitgegeven met studiemateriaal over teksten uit de Tora, getiteld "Weg van de Tora. Geschreven en ongeschreven uitleg van de boeken van Mozes." Tevens heeft de commissie parallel met het uitkomen van de bundels studieweekenden georganiseerd in het Doopsgezind Broederschapshuis Fredeshiem, waarin steeds over een gedeelte van de net uitgekomen bundel gezamenlijk werd "gelernd". Aan een nieuwe serie van 5 bundels (en bijbehorende studieweekenden), waarvan de eerste in 2017 uitkwam, wordt gewerkt.

- Op de achterpagina van elke bundel staat verwoord wat de CJC voor ogen staat:

"De artikelen zijn toelichtingen op teksten uit de Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel. In de lange geschiedenis van het uiteengaan en tegenover elkaar staan van Jodendom en Christendom werden deze boeken in het Christendom voornamelijk als "wet" gelezen. In de christelijke traditie verloren de betekenis van deze boeken als 'onderwijs, lering' uit het oog: men was 'weg' van de Tora gegaan. De auteur Dodo van Uden probeert in deze bundel met behulp van joods-rabbijnse commentaren bij te dragen aan het terugvinden van de 'weg' naar de oorspronkelijke betekenis van de Tora. De wegen van Jodendom en Christendom zijn uiteengegaan. Wet en evangelie werden en worden nog vaak als typische tegenstellingen gezien. Deze bundel laat zien dat het mogelijk is die dogmatische tegenstelling te overwinnen en "Tora" te zien als een 'weg' waarvan men kan leren en die men kan gaan. De verdieping in de woorden van de Tora, samen met de vaak verrassende commentaren die deze teksten in de Joodse traditie al eeuwenlang hebben omringd, stimuleert de lezer van deze artikelen om de Bijbel op een nieuwe wijze te lezen. Dat maakt je als lezer enthousiast. Het doet je beseffen dat het nog steeds mogelijk is "weg" van, verzot op, de Tora te zijn. En dat is ook de bedoeling van dit boekje."

- Naast de bevordering van het 'leren' is ook 'bewustwording' een aandachtspunt binnen de CJC. Bewustwording van het belang van Tenach en rabbijnse traditie voor het begrijpen van de eigen christelijke traditie. En bewustwording van de gevaren van anti-Joodse opvattingen en gevoelens binnen en buiten de kerk, of die opvattingen en gevoelens nu gericht zijn tegen individuele Joden, de Joden als volk of de Joodse staat.